



## Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

### ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

**Θέμα: Γενεύη, 29 Οκτωβρίου 1863. Ίδρυση Ερυθρού Σταυρού**



Γενεύη, 29 Οκτωβρίου 1863. Στη Διεθνή Διάσκεψη που λαμβάνει χώρα στην Ελβετία με τη συμμετοχή αντιπροσώπων δεκαέξι κρατών, ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός. Σκοπός της Διάσκεψης ήταν η εξεύρεση λύσης για την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας των υγειονομικών υπηρεσιών του στρατού κατά τη διάρκεια των πολέμων και η αποτελεσματική περίθαλψη των τραυματιών. Το όραμα του μεγάλου ανθρωπιστή Ερρίκου Ντυνάν, γίνεται πραγματικότητα.

Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, το 1859, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ερρίκος Ντυνάν γίνεται αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων και της εγκατάλειψης των τραυματιών, κατά τη διάρκεια της μάχης του Σολφερίνο, στη Βόρεια Ιταλία μεταξύ Γάλλων και Αυστριακών. Ο Ντυνάν, συγκλονισμένος από την απάνθρωπη εγκατάλειψη των τραυματιών στο πεδίο της μάχης, οργανώνει δίκτυο βοήθειας με τη συνδρομή εθελοντών της περιοχής.

Το αίσθημα της φρίκης και τα τραγικά βιώματα από την αγωνιώδη προσπάθεια περισυλλογής και περιθάλψεως των θυμάτων της μάχης του Σολφερίνο, δεν τον εγκατέλειψαν ούτε μετά την επιστροφή του στην Ελβετία. Έτσι λίγο αργότερα, το 1862, εκδίδει το περίφημο βιβλίο του «Αναμνήσεις από το Σολφερίνο». Μία θαρραλέα διαμαρτυρία προς την ανθρωπότητα για την ειδική συμπεριφορά προς τους τραυματίες πολέμου και την ανάληψη μίας ανθρωπιστικής και ουδέτερης πρωτοβουλίας για την οργανωμένη περίθαλψη των τραυματιών και της προστασίας

των αιχμαλώτων. Στόχος του εμπνευστή του Ερυθροσταυρικού Κινήματος ήταν η συγκρότηση και λειτουργία μίας παγκόσμιας Οργάνωσης με τοπικές αντιπροσωπείες σε κάθε χώρα και η αυστηρή και νομική αυτοδέσμευση των κρατών για την απρόσκοπτη ανθρωπιστική δραστηριότητα της παγκόσμιας αυτής οργάνωσης.

Το ανθρωπιστικό και μεγαλόπνοο όραμα του Ερρίκου Ντυνάν βρίσκεται υποστηρικτές στα πρόσωπα των Γκιστάβ Μουανιέ, Λουί Απιά, Τεοντόρ Μωνουάρ, Γκιγιόμ Ντυφούρ και μαζί ιδρύουν τη Διεθνή Επιτροπή για τη Βοήθεια των Τραυματιών που λίγο αργότερα θα μετονομαστεί σε Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού. Η επιτροπή αυτή θα οργανώσει στη Γενεύη, στις 26 -29 Οκτωβρίου 1863, τη Διεθνή Διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός, ο μεγαλύτερος παγκόσμιος ανθρωπιστικός οργανισμός. Τον επόμενο χρόνο, τον Αύγουστο του 1864, θα υπογραφεί η πρώτη Σύμβαση της Γενεύης, που αποτελεί έως σήμερα τη βάση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Λίγα χρόνια αργότερα, στις 10 Ιουνίου 1877, ιδρύθηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που στα 140 χρόνια πορείας του παραμένει πιστός στα ανθρωπιστικά ιδεώδη και στις Αρχές του Ερυθροσταυρικού Κινήματος, συνεχίζοντας το πολύπλευρο έργο του με σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.