

Κατερίνη, 30 Οκτωβρίου 2018

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

**Θέμα: Συμμετοχή του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου**



Παρακολουθήστε βίντεο από την παρέλαση του Σώματος πιάζοντας [εδώ](#)

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης, τιμώντας την Εθνική Επέτειο της 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 1940, συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Κατερίνης.

Η έναρξη των εκδηλώσεων τιμής έγινε με την Δοξολογία, η οποία εψάλλη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Θείας Αναλήψεως Κατερίνης, όπου παρέστη αντιπροσωπεία του Σώματος.

Στις 11:30π.μ. ξεκίνησε η παρέλαση των Τμημάτων, παρουσία της θρησκευτικής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

Το Σώμα της Κατερίνης παρέλασε με περηφάνια και σεβασμό, σε άψογο σχηματισμό δύο διμοιριών, αποδίδοντας την πρέπουσα τιμή στους ήρωες και τις ηρωίδες που θυσιάστηκαν για την πατρίδα κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, αλλά και στους Ερυθροσταυρίτες- Ερυθροσταυρίτισσες που με θυσία και αυταπάρνηση, προσέφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στον ελληνικό λαό, μέσα στις κακουχίες του πολέμου και της Κατοχής.



Το κοινό της Κατερίνης αναγνώρισε τη δράση και την παρουσία των εθελοντών μας, με ένα θερμότατο χειροκρότημα σε όλη τη διαδρομή της παρέλασης, γεγονός που συγκίνησε και πλημμύρισε με περηφάνια τις καρδιές των εθελοντών μας.

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, σεβόμενο τη “βαριά” κληρονομιά που παρέλαβε, συνεχίζει απτόητο το έργο του, με μοναδική ανταμοιβή, τα χαμόγελα ανακούφισης και ευγνωμοσύνης, το “ευχαριστώ” του απλού ανθρώπου!

\*\*\*