

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΣ ΕΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αγαπητοί φίλοι ερυθροσταυρίτες και ερυθροσταυρίτισσες,

Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να θέσω την αρχή μίας ουσιαστικής επικοινωνίας και γνωριμίας μαζί σας, τη συνέχιση της οποίας επιθυμώ και μετά την ολοκλήρωση αυτής της εκλογικής διαδικασίας.

Είχα τη χαρά να είμαι ερυθροσταυρίτισσα, με αμέτρητες εμπειρίες εθελοντισμού, από τα μαθητικά μου χρόνια, και τη μεγάλη τύχη να έχω γονείς επίσης δραστήριους ερυθροσταυρίτες, που από μικρή μου μεταλαμπάδευσαν την αγάπη της ανιδιοτελούς προσφοράς και τους ευγνωμονώ για αυτό. Προσπαθώ ως μητέρα να κάνω το ίδιο στα δικά μου παιδιά, όπως πιστεύω ότι και όλοι οι γονείς με το παράδειγμά μας, οφείλουμε να εισαγάγουμε τον εθελοντισμό στη ζωή τους από μικρή ηλικία, ενθαρρύνοντάς τα να ξεδιπλώσουν την αγάπη προς το συνάνθρωπό τους και να βιώσουν την αρετή της προσφοράς στην κοινωνία.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστρέφοντας από τη μετεκπαίδευσή μου στη Γαλλία πάνω στη Διδακτική ξένης γλώσσας, εργάστηκα στον ΕΕΣ επί μία δεκαετία και μέσα από τη θέση της εργαζόμενης, απέκτησα μια πιο βαθιά γνώση των θεσμικών, οργανωτικών και διοικητικών θεμάτων του.

Από τον ΕΕΣ αποχώρησα με το βαθμό της Διευθύντριας Νεότητας το 1999, για να δημιουργήσω την δική μου ιδιωτική Σχολή Επισιτιστικών και τουριστικών επαγγελματιών, που με επιτυχία δραστηριοποιείται στο χώρο της Τουριστικής εκπαίδευσης.

Σε όλη αυτή την προσωπική πορεία και παρότι το 2010 διετέλεσα ιδρύτρια και Πρόεδρος σε εθελοντική Οργάνωση, δεν σταμάτησα ποτέ να είμαι ενεργό μέλος του ΕΕΣ, να παρακολουθώ με αγάπη και ενδιαφέρον τα δρώμενα στην Οργάνωσή μας, να ανησυχώ και να νοιάζομαι για το μέλλον αυτού του θεσμού που υπηρέτησα και αφιερώθηκα από παιδί.

Οι αρχαιρεσίες του Ιουνίου 2018 με ανέδειξαν μέλος του ΚΔΣ ΕΕΣ και τα μέλη αυτού με τίμησαν με την ψήφο τους, ως Γεν. Γραμματέα, θέση την οποία με πολλή αφοσίωση υπηρέτησα έως τον Νοέμβριο του 2018.

Ως υποψήφιο μέλος του προσεχούς ΚΔΣ, με απόλυτο σεβασμό προς την κινητήρια δύναμη αυτής της Οργάνωσης, δηλαδή τους εθελοντές της αλλά και όλους τους εργαζόμενους σε αυτή, προσωπικά δεσμεύομαι, να συμβάλλω με τις γνώσεις, την εμπειρία και κυρίως την αγάπη μου, στην ανύψωση της εικόνας του ΕΕΣ και στην πρόοδό του, ενεργώντας ενωτικά, με σύμπνοια, και ανιδιοτέλεια, υπηρετώντας αποκλειστικά και μόνο τις αξίες του Ερυθρού Σταυρού.