



**Ελληνικός  
Ερυθρός Σταυρός**

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2018

### **ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

**Θέμα: Επιμορφωτική και Ψυχαγωγική Εκδρομή στο Καπανδρίτι και στον Κάλαμο Αττικής για τους ωφελούμενους ηλικιωμένους των Υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι» Κολωνού - Βοτανικού - Ακ. Πλάτωνος - Εξαρχεία - Κυψέλη - Πατήσια**



Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 Επιμορφωτική και Ψυχαγωγική Εκδρομή στο Καπανδρίτι και στον Κάλαμο Αττικής για 40 ωφελούμενους ηλικιωμένους των δύο Υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι» Κολωνού - Βοτανικού - Ακ. Πλάτωνος - Εξαρχείων - Κυψέλης - Πατησίων, τους οποίους συνόδευσαν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι Νοσηλεύτριες των δυο Υπηρεσιών μαζί με τους Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγηση στο Μουσείο Οίνου στο Κτήμα Λαζαρίδη «Οινότρια Γη» στο Καπανδρίτι, όπου οι ωφελούμενοι ηλικιωμένοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν για την πορεία του αμπελιού και του κρασιού στο χώρο και στο χρόνο, μέσα από σύγχρονα μουσειακά «εργαλεία» που προσέφεραν μια κατανοητή εικόνα της ιστορίας, της διάδοσης και της καλλιέργειας του αμπελιού, της οινοποίησης και της παραγωγής αποσταγμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα αντιπροσωπευτικότερα κρασιά του κτήματος.

Το πρόγραμμα της εκδρομής συνεχίστηκε με την άφιξή μας στους Αγίους Αποστόλους - Κάλαμος Αττικής και συγκεκριμένα στην Ταβέρνα «Το Κοχύλι» για γεύμα και περίπατο των ηλικιωμένων στην ακρογιαλιά.

Η εκδρομή ολοκληρώθηκε έχοντας την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί με την ομάδα των εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη που εξέφρασαν ιδιαίτερα οι μοναχικοί ηλικιωμένοι για την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης αυτής, διότι τους δόθηκε η δυνατότητα να συναναστραφούν με άλλους συνανθρώπους τους βιώνοντας μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στους ίδιους.

Μέσα από τις δράσεις αυτές ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας επιδιώκει να απαλύνει το αίσθημα της μοναξιάς και του αποκλεισμού που βιώνουν οι ηλικιωμένοι καλύπτοντας την ανάγκη τους να ξεφύγουν από τα προβλήματα της καθημερινότητας, έστω και για λίγο, απολαμβάνοντας μια ηλιόλουστη μέρα δίπλα στην θάλασσα.

Το κόστος για την υλοποίηση της δράσης αυτής καλύφθηκε από δωρεά του Λαμπροπουλείου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος.

Με την άφιξή μας στη Αθήνα δεσμευτήκαμε να επαναλάβουμε στο μέλλον αντίστοιχες δράσεις.

