



Ριτσώνα, 30 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Εκπαιδευτική εκδρομή στο Κάστρο Καράμπαμπα στη Χαλκίδα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα φιλοξενίας ανηλίκων "Safe Zone" που λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. εντός της δομής στη Ριτσώνα



Άποψη της Χαλκίδας από το Κάστρο Καράμπαμπα

Στο πλαίσιο της υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (safe zone) Ριτσώνας, πραγματοποιήθηκε **εκπαιδευτική εκδρομή στο οθωμανικό κάστρο του Καρά μπαμπά στην Χαλκίδα, την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018.**

Στόχος της εκδρομής, στην οποία συμμετείχαν συνολικά **έντεκα (11) ανήλικοι**, ήταν η ενημέρωσή τους για την ιστορία του τόπου που τους φιλοξενεί, μέσα από έναν περίπατο στον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου, με θέα τα σημαντικότερα σημεία της πόλης της Χαλκίδας.

Στην αρχή της εκδρομής διανεμήθηκε στα παιδιά ενημερωτικό φυλλάδιο με την διαδρομή της τοποθεσίας, την κάτοψη του κάστρου, καθώς και τοπογραφικά σχέδια του 17^{ου} αιώνα που το αναπαριστούν στην αρχική του μορφή. Ακολούθησε ξενάγηση τόσο στον εξωτερικό, όσο και στον εσωτερικό χώρο του μνημείου, με έμφαση στην στρατηγική του θέση, τους χώρους που το συνθέτουν και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που ακολούθησε η κατασκευή του. Ταυτόχρονα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την μοναδική θέα από τον λόφο στον οποίο είναι



κτισμένο το κάστρο και να ενημερωθούν για σημαντικότερα σημεία της πόλης και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά.

Το πρόγραμμα συμπεριελάμβανε επίσης επίσκεψη και ξενάγηση στο μουσείο γλυπτών, που λειτουργεί στον δυτικό προμαχώνα του κάστρου, προκειμένου να τονιστεί ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του τόπου φιλοξενίας τους. Μέσα από μια σειρά γλυπτών που ξεκινούν από τον 5^ο αιώνα και φτάνουν έως και τον 18^ο αιώνα, τα παιδιά έμαθαν για την διαδοχή των θρησκειών που κυριάρχησαν στην πόλη, από τον Χριστιανισμό έως τον Ισλαμισμό και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία που υιοθετήθηκαν από αυτές. Στο τμήμα του μουσείου που εκτίθενται μουσουλμανικές επιγραφές από τις ανασκαφές του οθωμανικού νεκροταφείου, τα παιδιά διάβασαν κείμενα και ευχές από το Κοράνι και προσπάθησαν να βρουν το όνομά τους γραμμένο σε αυτές.

Η εκδρομή έκλεισε με καφέ στην καφετέρια "Ξενία", όπου οι ανήλικοι μαζί με τους συνοδούς είχαν την ευκαιρία να περάσουν όμορφες στιγμές χαλάρωσης εκτός του camp και να γεμίσουν με όμορφες εικόνες.

Τους ανήλικους συνόδευσαν στην εκδρομή τους οι κάτωθι επαγγελματίες του προγράμματος:

1. Χρυσόχου Σοφία, Εκπαιδευτικός Ε.Ε.Σ., Υπεύθυνη Ξενάγησης
2. Rawan Obouch, Διερμηνέας Αραβικών Ε.Ε.Σ.
3. Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Υπεύθυνος Φροντιστών Ε.Ε.Σ.
4. Τσουράπη Ελένη, Νομική Σύμβουλος ΔΟΜ
5. Καρατζογιάννη Χριστίνα, Ψυχολόγος ΔΟΜ



Ξενάγηση στο μουσείο



Περίπατος στο Κάστρο



Διαδρομή προς το μουσείο



Ανατολικός πύργος του Κάστρου