

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.



Όνομα υποψηφίου: Δημήτριος Πύρρος

Επάγγελμα: Ιατρός, Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών ΕΚΑΒ

Κάτοικος: (πόλη) Αγία Παρασκευή (Περιφέρεια) Αττικής

Η σχέση μου με τον Ερυθρό Σταυρό ξεκίνησε το 1979, όταν σε ηλικία 18 ετών έλαβα το πρώτο Πτυχίο Πρώτων Βοηθειών, από τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό (A.R.C). Σε έναν χρόνο ολοκλήρωσα στην Αμερική τα ανώτερα ναυαγοσωστικά και έγινα εκπαιδευτής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Με την επιστροφή μου στην Ελλάδα, ως φοιτητής Ιατρικής, εντάχθηκα στους Εθελοντές Σαμαρείτες της Θεσσαλονίκης και πέρασα ατελείωτες ώρες στον εμβληματικό Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στο λιμάνι. Μεταφράσαμε το βιβλίο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης του A.R.C. και εκεί ακούστηκαν για πρώτη φορά τα αρχικά ΚΑΡ.Π.Α. ως μετάφραση του C.P.R. Έχω ακόμη τη φωτογραφία από την καταρρίχηση με σχοινιά στην εξωτερική πλευρά του διατηρητέου κτηρίου του ΕΕΣ (πρώην ΝΑΤΟ) στην Βασιλίσσης Όλγας, την ώρα της άσκησης για σεισμούς. Στην πρώτη μου αποστολή ως εθελοντής του ΕΚΑΒ στον σεισμό της Αρμενίας, τον πολύ κρύο Δεκέμβρη του 1988, γνώρισα πάνω στα χαλάσματα το έργο της League των ΕΣ (προδρόμου της Federation).

Αμέσως μετά δούλεψα για περίπου έναν χρόνο στο Κέντρο Ιατρικών Οδηγιών (ΜΑC), στην Αθήνα, όπου έδινα οδηγίες για Πρώτες Βοήθειες σε Έλληνες καπετάνιους που ταξίδευαν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου.

Τον ένα χρόνο της παραμονής μου ως εθελοντής ιατρός στο ιατρείο του ΟΗΕ στην Καμπούλ του Αφγανιστάν (1990), συνεργάστηκα στενά με την αποστολή του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στο Νοσοκομείο τους.

Το 2007 μού απονεμήθηκε το Βραβείο Αρετής «Κλειώ Μισιρλόγλου» του Ε.Ε.Σ. το οποίο παρέλαβα στη γενέτειρά μου, τη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι και σήμερα, ως Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, συνεργάζομαι με τους τομείς του Ε.Ε.Σ. στο πλαίσιο της διοργάνωσης μεγάλων γεγονότων όπως ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας.

Όλη μου η ζωή και επαγγελματική πορεία είναι συνυφασμένη με τις αρχές του εθελοντισμού και της προσφοράς στο πεδίο. Με αυτά τα «εφόδια», θέτω τον εαυτό μου στη κρίση σας, για να γίνω ξανά εθελοντής του Ε.Ε.Σ.