



Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός

Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 130 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριου Κάρολου Παπούλια, για τον εορτασμό των 130 χρόνων από την ίδρυσή του.

Ένστολοι από όλα τα σώματα του **Ε.Ε.Σ.** υποδέχτηκαν τους καλεσμένους ενώ, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένα πρόσωπα από την πολιτική σκηνή και τη δημόσια ζωή της πόλης, όπως ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, οι κ.κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, Νομάρχης Θεσσαλονίκης, βουλευτές, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων κ.α.

Στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης βραβεύθηκαν με ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣ για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο τους η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου (Αγίου Όρους), ο πρώην υπουργός κος Νικόλαος Μάρτης και η Πρόεδρος του Συλλόγου « Στοργή» κα Τίμη Μπακατσέλου.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ.Ανδρέας Μαρτίνης, ο οποίος απηύθυνε έκκληση και πρόσκληση για την δημιουργία ενός νέου κινήματος εθελοντικής προσφοράς, «στο χώρο ειδίκευσης και στον τομέα που δραστηριοποιείται ο καθένας», όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Παράλληλα σημείωσε ότι η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται από τον **Ε.Ε.Σ.** σε « έδρα του εθελοντισμού» στη χώρα μας.

Η συμπλήρωση των 130 χρόνων του **Ε.Ε.Σ.** αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την προώθηση των ιδανικών της ανιδιοτελούς προσφοράς και της ανθρωπιστικής αρωγής που χαρακτηρίζουν το καθημερινό και διαχρονικό έργο του ΕΕΣ. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, είναι η αφορμή, η αιτία και η έμπνευση χιλιάδων ανθρώπων που προσφέρουν την αλληλεγγύη και την αγάπη τους στον συνάνθρωπο, όπως ακριβώς έκαναν χιλιάδες προκάτοχοί τους. Πρόκειται για τους ερυθροσταυρίτες εθελοντές, την κινητήριου δύναμη του Κινήματος που υπενθυμίζουν τη «δέσμευση προσφοράς» που έχουν αναλάβει **όσο υπάρχουν άνθρωποι.**